

Fagbevægelsen glemmer sine rødder...

- Fra en tidligere kollega, nu på den anden side...

“Efter overenskomstforhandlingerne 2017, burde 3Fs hovedbestyrelse have lært, at lytte til sine medlemmer!

Til overenskomstforhandlingen 2017 besluttede de respektive forhandlingsudvalg, at stemme ja til overenskomstforliget, fordi de mente at forliget var til medlemmernes bedste.

Man valgte fra organisationens side, at køre smedekampagner mod sine egne medlemmer for, at undgå konflikt.

(størstedelen af forhandlingsudvalgenes repræsentanter er organisations ansatte. Det vil sige at de ikke selv skal arbejde efter de aftaler, der blev indgået. Repræsentanterne er udpeget på 3F's kongres 2016 efter en liste der er udarbejdet af 3F's politiske top forud for kongressen)

Man kunne have valgt, at indbyde medlemmerne til møder for, at hører på deres spørgsmål og krav.

Nu vælger man i ly af mørket, at sælge Alka, hvad der for medlemmerne, virker meget forhastet.

Alka blev dannet for mere end 100 år siden for, at give mulighed for, at blive forsikret, hvis man var en del af arbejderklassen.

Tanken bag ALKA har altid været billige forsikringer til vores medlemmer.

Men det er kun 15% af dem der har haft gruppelivsforsikring igennem 3F, der har valgt at tegne yderligere forsikringer hos ALKA. Måske fordi prisen ikke længere er konkurrencedygtig.

Vi kan læse i medierne at ALKA de sidste år har genereret et overskud på over 200 millioner om året. Der er blevet udbetalt til aktionærene, her af ca. 30% til 3F.

Måske man kunne have brugt de midler til, at holde prisen nede, så vores medlemmer havde valgt vores forsikringsselskab (Alka), i stedet for at vælge alternative forsikringsselskaber.

Et af argumenterne fra 3F's hovedbestyrelse har været, at det ikke er ret mange af vores medlemmer, der benytter ALKA.

Her ud over fortæller de, at ALKA have en større kapitaltilførsel for, at leve op til nye skærpede krav omkring de garantier, der skal stilles for at drive et forsikringsselskab. Trods at det er rent gæsteri.

På den baggrund mente hovedbestyrelsen ikke, at de kan forsvare, at bruge af medlemmernes formue, for at tilgodese et mindretal af medlemmerne.

Hvornår lærer vores hovedbestyrelse, at de skal lytte til de mange aktive mindretal, der er i så stor en organisation, vi bliver tudet ørene fulde omkring, hvor meget 3F's politiske opbygning sikre, at alle mindretal bliver hørt!

Jeg sidder her, på min stol på mit kontor, betalt af alle jer, og ser til... Hvis ikke vores hovedbestyrelse snart lytter, er jeg bange for, at der snart vil være mange, der ikke længere kan identificere sig med deres fagforening..."

Når alle de gamle værdier forsvinder...

Med bekymret kammeratlig hilsen

En bekymret tidligere kollega
- nu med håndjern og mundkurv på...